

We eren God door Christus voor te stellen aan de mensen

(Doelgericht Leven 6)

Evangelisatie is voor veel gelovigen een hoofdpijnonderwerp: we voelen ons er vaak schuldig over dat we het te weinig doen. Voor niet-gelovigen staat evangelisatie vaak gelijk aan een voet tussen de deur of een agressieve benadering in de winkelstraat op je vrije zaterdagmiddag.

Missionaire gemeente

Toch willen we graag als gemeente van Christus laten zien en horen hoe goed het is om met Hem te leven. Niet op de 'oude' manier (langs de deuren, foldertjes verspreiden, verwachten dat mensen naar ons toe komen), maar op een 'nieuwe' manier: door in ons dagelijkse leven en onze dagelijkse contacten steeds meer te worden als Jezus (zijn, spreken, doen). Ook willen we een open en gastvrije gemeente zijn, waar we niet leven vanuit het 'Eigen volk eerst', maar waar we Gods verlangen om buitenstaanders te bereiken in ons hart hebben gesloten.

Christus is Heer

Paulus schrijft zijn brief aan nieuwe christenen in een stad. Het zijn gewone mensen, pas-bekeerd, en Paulus waarschuwt hen om te blijven bij de kern: 'Uw leven ligt met Christus verborgen in God' (3:3), 'Christus alles in allen' (3:11). Allemaal worden ze aangesproken (specifiek in 3:18-4:1). Het gaat erom dat in ieders leven alleen Christus Heer en Meester is, en dat we leven in verbondenheid met Hem.

Evangelisatie: gebed

Paulus spreek eerst over indirecte betrokkenheid bij evangelisatie. Het gaat over het gebed dat een machtig wapen in de strijd die gaande is om het winnen van mensen voor Christus. Niet iedereen hoeft voorop te lopen, wel is iedereen geroepen om te bidden. Het is gevaarlijk om vragen te stellen als 'Helpt het wel?' Bidden is eenvoudige gehoorzaamheid aan God.

Hoe we moeten bidden

Drie kenmerken (4:2): 1. Volhardend:

'De missie die Jezus op aarde had is nu onze missie: God bekend maken.'

gebed is een wapen dat krachtiger wordt naarmate we er intensiever gebruik van maken. We moeten niet bidden vanuit ons gevoel maar als daad van gehoorzaamheid. 2. Waakzaam: de tegenstander kent de kracht van gebed en zal onze aandacht afleiden naar onbelangrijke dingen. 'Get real': pas op voor de aanvallen van de tegenstander. 3. Dankbaar: we mogen ervaren dat God alles in de hand heeft, dat Jezus Overwinnaar is en dat de Geest meer dan genoeg genade uitdeelt om te kunnen strijden. Het is niet onze strijd maar Góds strijd.

Wat we moeten bidden

Drie dingen moeten een plek krijgen in ons gebed (4:3-4): 1. Voor de mensen in de frontlinie: niet iedereen hoeft daar te staan, maar iedereen is geroepen om biddend mee te strijden met wie geroepen zijn om vooraan te lopen. 2. Om geopende deuren: God zelf moet openingen geven door zijn Geest, zodat het spreken over Christus niet alleen maar informatief is, maar transformerende kracht krijgt en mensenlevens verandert. 3. Om de volledige onthulling van het mysterie Christus: het gaat in evangelisatie om de Persoon van Jezus Christus. Dat God in Hem genade uitdeelt is iets waar we uit onszelf nooit op zouden komen, een mysterie, en daarom moet het in alle helderheid verteld en getoond worden.

Evangelisatie: gedrag en gesprek

Jezus' missie op aarde is nu onze missie (want wij zijn zijn lichaam): mensen in aanraking brengen met Gods vergevende, genezende en bevrijdende genade. Voor onze directe betrokkenheid bij evangelisatie heeft Paulus drie aanwijzingen (4:5-6): 1. Gedraag u wijs: Christus is onze wijsheid (2:3). Wijsheid is alles voor de ander willen zijn om hen te winnen (1 Kor. 9:16-23), zonder de waarheid te loochenen. 'Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer' (Ps 111:10). Wijs word je door Gods Woord en door gebed. 2. Benut iedere gelegenheid: God wil onze ogen openen voor situaties die Hij creëert en waarin we het evangelie kunnen delen (ramadan; keerpunten in het leven van collega's; zomaar een persoonlijk gesprek met je burens). Laat je leiden door de Geest en straal altijd Jezus uit. 3. Reageer vriendelijk maar beslist: ons spreken mag aantrekkelijk zijn! Jezus' kruis is een aanstoot, maar wee ons als

'Het zichtbare is tijdelijk, het onzichtbare eeuwig.'

ons spreken een aanstoot is (veroordelelend, hoogmoedig, wettisch). Bedenk dat ieder mens en elke situatie uniek is. Reageren kan pas als je hebt geluisterd.

Evangelisatie: Christus voorstellen

Op één punt moeten we zeer beslist zijn: het gaat om Jezus. Ieder mens is geroepen om een antwoord te geven op zijn vraag: 'En jij, wie zeg jij dat Ik ben?'

Bronwater in de kleine groep

Lezen

Dag 36 tot en met 40 uit Rick Warrens 'Doelgericht Leven' (blz.288-329).

Delen

Kies één citaat of alinea uit waardoor je erg bent aangesproken en vertel daar iets over.

Bespreken

- Wat zijn jouw 'angsten' rond het thema evangelisatie?
- Praat samen door over 'zijn', 'spreken' en 'doen' als drie belangrijke manieren om Christus te verkondigen. Geef voorbeelden.
- Hoe probeer jij in de buurt waar je woont of op je werk Jezus uit te stralen?
- Voor welke mensen (met name genoemd) zou je samen willen bidden of ze Jezus mogen leren kennen?

Bidden

Bid of God door zijn Geest wil geven dat er in de gemeente een steeds groter verlangen komt om een open en gastvrije kerk te zijn. Bid om genade en waarheid zodat we Jezus kunnen uitstralen in onze omgeving. Dank God voor zijn kracht en voor de strijd die Hij aan het voeren is om mensen te winnen voor Christus. Bid om groei in dankbaarheid voor alles wat God geeft in Christus.

'Als u op Jezus wilt lijken, wees dan begaan met de wereld.'

